

Madame Murat Blanc is een vrouw van vijftig jaar, wonend in de bergen van Haiti, in Grande Source. Vanaf de missiepost van BHM was het vijftig minuten rijden met de big red (4x4 terreinwagen), totdat de weg te smal en te steil werd. Daarna brengt een wandeling van dik twintig minuten je bij haar huis. Een prachtige wandeling, dat wel, want je loopt in de bergen, waar onvoorstelbaar genoeg mensen wonen en werken op de ontzettend steile hellingen.

Madame Murat is een weduwe, haar man is overleden al voor de aardbeving. Tijdens de aardbeving was ze niet in huis, maar op het land vlak bij haar huis. Ze voelde de aarde schokken en zag haar huis in puin neergaan. Zij en haar kinderen waren dakloos, en hebben van de overgebleven golfplaten van het dak een nieuw 'huis' gebouwd, in de hoop dat er hulp zou komen.

Maar dat was nog niet alles. Ook de school, een zware wandeling van dertig minuten van haar huis, bleek niet veilig meer te zijn. Omdat het de enige school in de wijde omgeving van Grande Source is, was dit een ontzettend grote ramp voor de gemeenschap. Madame Murat heeft geen moment getwijfeld, tentzeil verzameld en de benodigde spullen uit de school gehaald, en ze heeft de docenten en schoolleiding de kans gegeven de school voort te zetten op haar land. Dankzij haar kon school na de aardbeving in Grande Source dus gewoon doorgaan!

BHM heeft in samenwerking met De IJzeren Man nu een nieuw huis voor Madame Murat neergezet. Ze is beide organisaties ontzettend dankbaar. Met dit huis kan ze haar kinderen weer onderdak bieden en een goed bestaan opbouwen.



Het nieuwe huis van Madame Murat



Madame Murat en een van haar dochters voor hun nieuwe huis



Les op het land van Madame Murat

